

## **Rapport från besök hos Kalle Runristare.**

Som flera av er har uppmärksammat gjorde Elemaklubben ett kulturbesök på Adelsö i Mälaren.

Den 7 september bjöd inte på någon solstrålade sensommardag. Regnet hängde bildligt talat i de gråa molntapparna på himlen

En skara på 17 personer samlades vid Adelsö kyrka klädda i oömma kläder och utrustade med paraplyer.

Strax före klockan 10 kommer en ”äkta” viking vandrande på vägen. Det var Kalle Runristare som var klädd i tidsenlig dräkt och utrustning.

Framför oss ligger en mängd kullar bevuxna med gräs och några glesa träd klättrar i sluttningarna. Här fanns ju inte ett spår av vikingarna, var nog upplevelsen bland de flesta deltagarna.

Så börjar vikingen berätta först om sig själv och sin utrustning. Sedan fortsatte berättelsen om detta världsarvs entré. Först om den heliga lunden som låg där Adelsö kyrka idag är belägen. Här kom man nära gudarna och kunde ställa frågor och även ge gåvor till makterna.

Norr om lunden ligger de tre stora kungshögarna. Enligt sägen tillhör de kungarna Erik, Björn och Olaf. Kanske finns en drottning också begravd i någon av högarna?

En storman begravdes i början av 900-talet. I denna grav har man funnit mängder med intressanta föremål som ger en bra bild hur en rik begravning gick till.

Den döde var placerad i en 10-14 m lång båt tillsammans med en hjälpreda för det andra livet. Mat och dryck i rikligt mått och spelpjäser för att roa sig med, två hästar att rida på samt ett föl.

Den döde stormannen uppskattade säker jakt eftersom det också fanns hundar i graven.

Tingshögen bör ha varit områdets högsta domstol. Närheten till förfäder, gudar och makter gav extra kraft och tyngd till de beslut och domar som fattades.

Under vikingatiden var vattennivån 5-6 m högre. Detta gav området en naturlig och skyddad hamn.

Bland dessa kullar hittar man också en ca 9 ton tung runsten. (jämför med Egyptens pyramider)

Hur denna tunga sten kom på plats vet ingen. Den sköna bildytan med orm och drake samt text är så placerad att den klart kunde beskådas vid inseglingen till hamnen.

Från denna beskrivna plats ser man ön Birka i söder, som var en betydelsefull handelsplats under vikingatiden.

Kalle kunde verkligen få oss att med fantasins hjälp uppleva hur livet kunde te sig under vikingatiden. Många av oss fick säkert impulser att lära oss mera om våra förfäder.

Med andra ord en mycket lyckad kulturdag i klubbens regi.

Som riktig grädde på moset intog de flesta en enkel med rejäl lunch på Adelsö Krog.

Mats Widén

Bilder från besöket hos Kalle Runristare finns på webben i Elemaklubbens bildgalleri.